

Rijn Ijssel Marathon

Hemus stal 14 juni weer eens de show in roeiend Nederland door als enige een heuse eco-ploeg af te vaardigen naar de Rijn-Ijssel marathon: voor wie een etappe niet hoefden te roeien, stonden de fietsen klaar! Alhoewel eco, iedereen van Amersfoort naar Wageningen en van Zutphen weer naar Amersfoort krijgen, ging niet zonder slag of stoot, maar laten we het daar vooral niet over hebben.

Veel belangrijker: het was heerlijk roei- en fietsweer! Het hartelijke Vada leende ons een boot en zodoende ging de eerste groep op roeipad over de Rijn richting de sluis bij Driel. De stuw aldaar hield het water tegen, maar ons niet. Het was prachtig Arnhem vanaf de Rijn te zien. Na een spannende haakse bocht manoeuvreerden we de Ijssel op en vergaapten ons aan het prachtige groen in de uiterwaarden: veel ooievaars en zelfs een ijsvogel werden gespot! Na aankomst bij het gastvrije Isala opende we het buffet, waarna we voldaan huiswaarts keerden.

Enthousiast geworden?

Zet 12 Juni 2016 dan alvast in je agenda, voor de volgende Rijn-Ijssel marathon.